

Nieuwsbrief mei 2026

De laatste nieuwtjes van de Heemkundige Kring Tegelen

Aanmelden en afmelden voor deze gratis nieuwsbrief is mogelijk via info@hktegelen.nl of onze website www.hktegelen.nl.

Erfgoedmaand Industrie: lezing door Willem Kurstjens over Hekkens en de Tegelse IJzeren eeuw

Mei is de erfgoedmaand van de Industrie. Met de klei-, metaal- en tabaksindustrie heeft Tegelen een rijk industrieel verleden. In het bijzonder geven we deze maand aandacht aan IJzergieterij Hekkens. Op het terrein waar nu woningen en appartementen worden gerealiseerd, werd vorige eeuw noeste arbeid verricht. De Heem beschikt over een unieke set met foto's van de bedrijfsactiviteiten op het Hekkensterrein. Interessant voor de nieuwe bewoners van de Boschkamp, oud-medewerkers van Hekkens en iedereen die geïnteresseerd is in de metaalindustrie van weleer.



De lezing en de fotopresentatie zijn op 18 mei in de Harmoniezaal, Posthuisstraat 30. De lezing start om 20:00 uur. In deze lezing gaat Willem Kurstjens onder andere in op hoe het metaal naar Tegelen kwam, de vorming van de klei- metaalcluster en de bedrijven buiten deze cluster om. Daarbij komen de vele Tegelse metaalbedrijven en hun onderlinge verbanden aan de orde: samenvoegingen, afsplitsingen en opvolgingen. Veel namen uit de ijzeren eeuw hebben ook anno 2026 nog hun weerklink in Tegelen.



Onze plaatsgenoot Willem Kurstjens (1952) was docent Nederlands als tweede taal, literair vertaler Frans-Nederlands en is historisch onderzoeker en auteur van verschillende romans, dichtbundels en sociaal-historische publicaties, voornamelijk over de geschiedenis van Venlo en Tegelen. Van zijn hand verschenen publicaties zoals: De kleikoortsroute, Persil wijst de weg, Passiespelen Tegelen als spiegel van de tijd (samen met Carel van Nisselroy) en Oorlogskronieken (samen met Sjeng Ewals en Geert Konings).

De lezing van Willem Kurstjens duurt ongeveer 45 minuten en is het eerste deel van deze avond. Na de pauze vertoont de Heemkundige Kring de unieke selectie van foto's van de werkvloer bij IJzergieterij Hekkens. De vele foto's geven een mooie kijk op het werk bij "ut Sjpitske". Leden van de Heemkundige Kring hebben gratis entree en niet-leden betalen € 5,00.

Lezing over Tegelse kroonjuwelen op 12 mei door Frank Giesen in bibliotheek

Elke tweede dinsdag van de maand is er in de Tegelse bieb ruimte voor bijzondere ontmoetingen en handige weetjes. Dit keer komt Frank Giesen van de Heemkundige Kring Tegelen vertellen over de objecten uit het voormalige raadhuis, de zogeheten kroonjuwelen. De schilderijenreeks van Will Eggen krijgt een nieuwe bestemming in de bieb. De lezing is op 12 mei tussen 10.00 en 11.45 uur in de bibliotheek in Tegelen op de Kerkstraat.



Will Eggen maakte in 1985 een serie van tien portretten van mensen uit het Tegelen van weleer. De complete reeks krijgt nu een vaste plek in de bibliotheek. Heemkundige Kring Tegelen weet veel te vertellen over de schilderijen en de geportretteerden, maar ook over de andere kroonjuwelen. Het belooft een mooie ochtend vol verhalen over de dorpsgeschiedenis te worden, waarbij de schilderijen ook kunnen worden bekeken.



Gezocht: nieuwe buurtnamen

Tegelen en Steyl kennen momenteel 14 buurten. Door het CBS wordt bepaald hoe groot een buurt mag zijn; zo mogen in een buurt bijvoorbeeld maar 2500 woningen staan. Doordat er in de loop van de jaren huizen bij zijn gekomen, was het voor de gemeente Venlo nodig om nog eens naar grenzen van de buurten te kijken. Sommige buurten zijn gesplitst, maar er zijn ook een paar nieuwe buurten bijgekomen.

De huidige buurt 'Op de Heide' wordt daarvoor gesplitst in twee nieuwe buurten. De buurten 'Tegelen-Centrum' en 'Bossershof' worden gesplitst in vier nieuwe buurten. Als inwoner merk je hier niets van; het adres blijft gewoon hetzelfde. Ook buurtverenigingen hoeven niets te veranderen. De gemeente zoekt nu naar namen voor deze zes nieuwe buurten. Je vindt de grenzen van de nieuwe buurten in de kaartjes [op onze website](#).

Heeft u een idee voor een buurtnaam? Dan hoort de gemeente Venlo dat graag voor 1 juli 2026 via buurtnamen@venlo.nl! De nieuwe buurtnamen moeten duidelijk en herkenbaar zijn voor iedereen. Voor de buurtnaam gelden een aantal spelregels. Deze zijn te vinden [op onze website](#).

Heem stuurt ingezonden brief naar De Limburger over verwevenheid slavernij met Tegelse tabak

Als we de kop en [het artikel uit De Limburger van 28 april jl.](#) moeten geloven, dan was de Tegelse tabaksproductie verweven met slavernij. Deze uitspraak wordt gedaan zonder enig bewijs of verwijzing naar een bron. We stuurden De Limburger een ingezonden brief. We vinden het zeer kwalijk dat een bedrijfstak die voor Tegelen en haar inwoners zoveel heeft betekend, ongefundeerd in een negatief daglicht wordt gesteld. Lees hieronder de ingezonden brief.

INGEZONDEN BRIEF

Tegelse tabak verweven met slavernij?

In het artikel 'Hoe ook Limburg profiteerde van de slavernij: van Tegelse tabak tot de burgemeester van Cadier en Keer' in De Limburger van dinsdag 28 april jl. is een ongefundeerd en waarschijnlijk onjuist beeld ontstaan over de rijke Tegelse tabakshistorie. Verslaggever Ivar Hoekstra citeert hierin historica Diana Miryong Natermann van de Universiteit Maastricht "dat de Tegelse tabaksindustrie verweven was met ons slavernijverleden". Lezers mogen verwachten dat er, zeker over dit onderwerp, genuanceerd wordt gedacht, gesproken en geschreven.

Naast de kleiwaren- en metaalindustrie, staat Tegelen bekend om zijn tabaksverleden. Als historische vereniging zijn bij ons veel onderzoeken bekend. Momenteel werkt een van onze leden aan een uitgebreide publicatie over het Tegelse tabaksverleden. Ondertussen zijn bijna 100 tabaksfabrikanten en hun historie bekend. Dit uitgebreide onderzoek heeft geen relatie met de slavernij aan het licht gebracht.

Na contact vanuit onze vereniging met mevrouw Natermann, laat zij met een schriftelijke reactie weten dat er "mogelijk historische connecties tussen Tegelen en de slavernijgeschiedenis en koloniale goederen" zijn. Een bron waaruit dit blijkt is er echter niet. Ze geeft aan dat er meer onderzoek nodig is om te kunnen zien of er een verbinding was tussen de Tegelse fabrikanten en plantages met slavernij.

We vinden het zeer kwalijk dat er een verband wordt gelegd tussen de Tegelse tabaksindustrie en slavernij die door geen enkele bron wordt bevestigd. Daardoor wordt een bedrijfstak die enorm veel voor Tegelen en haar inwoners heeft betekend, ongefundeerd in een negatief daglicht gesteld.

John Raijer, Secretaris Heemkundige Kring Tegelen

Terugblik lezing Joodse onderduikers in Tegelen (1942-1947) door Jos Benders

Op dinsdag 21 april gaf Jos Benders in het schutterijmuseum in Steyl een lezing over de Joodse onderduikers in Tegelen.

Op basis van het rapport 'Buiten Beeld' (Benders & Van der Hoek, 2024) en lopend onderzoek schetste Jos voor de 50 geïnteresseerden een beeld van de 18 Joodse onderduikers die tot heden bekend zijn. Voor de pauze beschreef Jos hoe het onderzoek is aangepakt. Na de pauze ging hij dieper in op de onderduikperiode van de onderduikers die bekend zijn: wie waren zij, hoe kwamen ze in Tegelen, wie heeft hen geholpen? Daarbij ging hij ook wat dieper in op enkele opmerkelijke onderduikgevallen: baby Hansje de Brave, Sal Kool en mevrouw Löwenstein.



Wilhelminaplein in Tegelen vanaf 1840

Door Hans Bos is de historie van gebouwen en bewoners aan het Wilhelminaplein uitgezocht. Hij schreef hiervoor onderstaand verhaal. Dankzij het kadaster kunnen wij veel ontdekken van de geschiedenis van de eigendommen van de gebouwen en landerijen in onze steden en dorpen vanaf 1840. Natuurlijk zijn er ook kaarten uit de tijd vóór 1840 maar niet zo systematisch en ordelijk opgezet als in het kadaster. In die oude kaarten werd maar zelden de bewoner of de eigenaar van een onroerend goed aangegeven. Door de combinatie van Minuutkaarten, Oorspronkelijk Aanwijzende Tabellen (OAT's) en Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL's) in het Kadaster, is de eigendoms geschiedenis van ons onroerend goed heel mooi te reconstrueren vanaf rond 1840.



Hiernaast een kaart uit de aezel.eu site van het centrum van Tegelen. Duidelijk is de St. Martinuskerk te zien en een gedeeltelijk bebouwde rechthoek wat later het Wilhelminaplein zal heten. Te zien is ook een weg die later de Kerkstraat zal worden en die via twee bochten (eerst links dan rechts) op de Grotestraat uitkomt. Tot 31 augustus 1898 (dag van de kroning van koningin Wilhelmina) heet het plein eenvoudigweg Marktplein..... [lees verder op onze website.](#)

Heem op kleimarkt op 12 juni

Op vrijdag 12 juni is er weer een keramische markt op het Wilhelminaplein in Tegelen. Diverse kleikunstenaars staan er, maar ook de Tiendschuur en Wienerberger. Vorig jaar was de kleimarkt een groot succes. Er waren erg veel bezoekers, die ook een kijkje namen in onze kraam. Ook werden toen veel tweedehands boeken verkocht. Kinderen krijgen vooraf les over de Tegellse kleigeschiedenis van Marcel Dings. Verder kunnen ze die dag op het Wilhelminaplein kleien bij de Tiendschuur, een pannetje persen bij Wienerberger en krijgen ze een demonstratie van Niek Hoogland.

De Heem laat op 12 juni meer over de geschiedenis van de klei-industrie zien. Marcel Dings vertelt daar ook de aanwezigen wat over de rijke Tegelse industrie. In onze kraam laten we wat (grof)keramiek zien, hebben we informatiepanelen en verkopen we een groot aantal boeken met flinke korting, omdat we de kelder van de Bongerd weer eens hebben opgeruimd.



Kruis met Jezus corpus van André van den Heuvel weer terug in Tegelen

In oktober 2023 nam Theo van den Heuvel contact op met de Heemkundige Kring. Hij had een kunstwerk van de in Tegelen geboren kunstenaar André van den Heuvel (1927-2016) in zijn tuin staan en zocht hier in verband met zijn verhuizing een nieuw onderkomen voor. Het kruis met een Jezus corpus werd overgedragen aan de Heem. Met medewerking van de gemeente is het kunstwerk teruggeplaatst op de begraafplaats in Tegelen. Hier kwam het ook vandaan: tussen 1944 en 2004 stond dit bij het graf van de familie Noten-Driessen op het Tegelse kerkhof. Kijk voor een reportage met foto's van het kruis op de oude plek en het kruis op het Tegels kerkhof [op onze website....](#)



Kruis op het Tegelse kerkhof - foto met dank aan Huib Noten

Het kunstwerk is een eerbetoon aan Sjang Noten en Wilhelmina Noten-Driessen. Sjang en Wilhelmina overleden beide in 1944. Zij zijn de opa en oma van Theo (aan de zijde van moeder Mia). Met de organisatie van het Rode Kruis en in overleg met André van den Heuvel, werd in 1944 na het overlijden van Sjang en Wilhelmina, afgesproken dat André een kunstwerk zou maken dat op het Kerkhof in Tegelen zou worden geplaatst uit dankbaarheid voor het vrijwilligerswerk en alle werkzaamheden die velen belangeloos voor de Tegelse gemeenschap hebben verricht. Kunstenaar André van den Heuvel was destijds pas 17 jaar.

Wilhelmina Noten-Driessen is opgenomen [op het oorlogsmonument in Tegelen als slachtoffer van WOII](#). Zij is geboren in Tegelen en woonde op de Grotestraat 56. Het overlijden van Wilhelmina was het gevolg van een granaatinslag aan de Grotestraat waarbij een been moest worden geamputeerd. Deze operatie, heeft zij, ook als gevolg van haar suikerziekte, helaas niet overleefd.

Chateau Holtmühle geopend tijdens Dag van het Kasteel

Op 2^e Pinksterdag, maandag 25 mei, opent kasteel de Holtmühle tussen 11.00 en 17.00 uur haar deuren voor het publiek voor de Dag van het Kasteel. Dan openen 156 locaties in Nederland hun deuren. De Dag van het Kasteel is een jaarlijks Nederlands erfgoedevenement waarbij kastelen, landgoederen en buitenplaatsen hun deuren openen voor het publiek. Bezoekers kunnen die dag (en vaak het hele Pinksterweekend) historische gebouwen ontdekken via rondleidingen, activiteiten en optredens, zoals demonstraties, tentoonstellingen en "living history". In 2026 staat het evenement in het teken van het thema 'Liefde', waarbij verhalen over relaties en emoties in de geschiedenis van kastelen centraal staan.



De vlaggen van de voormalige gemeente Tegelen

We krijgen geregeld vragen voor grotere Tegelse vlaggen. De [vlaggen met een normaal formaat \(1 bij 1,5 meter\)](#) bieden we al langer aan. Eind april kregen we ze binnen: de Tegelse [vlaggen van 1,5 bij 2,25 meter](#). Ze staan schitterend aan de vrijstaande masten en zijn verkrijgbaar bij de KOSO (Grotestraat 46) of via onze webshop.

De eerste "officiële" vlag die je vanaf 1938 aan de Tegelse gevels kon waarnemen bestond uit twee horizontale banen, Rood en wit, van gelijke breedte. Hoewel in diverse publicaties vermeld wordt dat dit een Tegelse vlag zou zijn, klopt dit niet. De vlag was de onofficiële Limburgse vlag. Een andere vlag in Tegelen gebruikt is een zogenaamde defilé vlag, ook twee banen nu geel/goud en rood.

Op 29 september 1955 stelde de gemeenteraad, min of meer door de burgemeester voor het blok gezet, een nieuwe vlag vast die als volgt werd omschreven: "Drie horizontale banen van gelijke hoogte en gelijke lengte, van boven naar beneden rood, goud en zwart" een eigen ontwerp, waarschijnlijk op advies van de Bescherming Bevolking Tegelen die advies rijksarchivaris Panhuyzen hadden ingewonnen. Deze vlag was nauwelijks bekend onder de bevolking maar ook niet goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel.

De huidige vlag is gebaseerd op een ontwerp van de Utrechtse vlaggendskundige J.F. van Heijningen. Omdat de voorgaande vlag te veel gelijkenis toonde met de Belgische en Duitse vlag, baseerde hij zijn ontwerp op drie kenmerken: diagonale vlakverdeling, symbool voor Sint-Maarten, die als beschermheilige voor Tegelen geldt. Daarbij is de diagonaal van mastzijde naar buitenzijde oplopend: dit verbeeldt het hoogteverschil tussen Maas en Maasterras. De kleuren zijn hetzelfde als van de voorgaande vlag, aangezien deze verwijzen naar het gemeentewapen. Hierbij verwijzen de kleuren rood en geel naar de grondkleuren van de originele vlag uit 1938 en het gemeentewapen. En de getongde en geklauwde zwarte leeuw verwijst naar de historische band met Gulik. De Hoge Raad van Adel stelde, desgevraagd, dat de Gulikse leeuw centraal op de vlag moest worden geplaatst, van aanzienlijk postuur. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 1991 werd het ontwerp van de nieuwe vlag vastgesteld.



Aan de grens bij Heidenend wappert sinds kort de grote Tegelse vlag

Dodenherdenking en Soldatenmis

Op maandag 4 mei stonden we om 20.00 stil bij de slachtoffers door oorlogshandelingen. De Stichting Tegels Comité Herdenking Gevallen organiseerde een indrukwekkende herdenking. [Omroep Venlo maakte hiervan een mooie reportage](#). Op zondag 10 mei is de Soldatenmis in de Martinuskerk. Hier worden de namen voorgelezen van de gevallen soldaten en worden kaarsen ontstoken door de Nationale Reserve. De mis start om 10.30 uur. Voorafgaand aan de mis wordt om 10.00 uur het vaandel bij het oorlogsmonument op de Raadhuislaan halfstok gehesen.

Films op ons Youtube kanaal

Aan ons videokanaal op [op Youtube](#) hebben we een fotofilm toegevoegd van de Rijks- en gemeentelijke monumenten in Tegelen en Steyl. De foto's zijn door Huib Noten genomen in 2017. Daarnaast maakte Huib in 2018 een fotoreportage over Steyl.



Daarnaast is een uitgebreide videoreportage van de 1e verplaatsing, restauratie en opening van de St. Theresiakapel in Tegelen uit 1996 en 1997 aan [ons Youtube kanaal](#) toegevoegd. De kapel werd gebouwd door Alfred Russel en op 6 juni 1926 opengesteld. De videoreportage bevat opnames van:

- Jeu Bartelet en Theo van Kessel
- Carlo Peters van de openingshandelingen op 30 september 1997,
- Van Gewest tot Gewest (KRO), Herrijzenis van een kapel
- Stadsomroep Venlo en M&Gezien met o.a. Sjeng Derks
- TV8 met o.a. Leida van Lier-van Geffen, Sjeng Derks en Hugo Verwey van Stichting Kruisen en Kapellen Tegelen.

Video met dank aan Math Oehlen (aanleveren van video) en Cor Lahnstein (digitaliseren).

Uitbreiding van verhalen over Tegelenaren in de Arbeitseinsatz

Op onze website is weer een nieuw verhaal toegevoegd over Tegelenaren die in de jaren '40 werden ingezet in de Duitse industrie. Ondertussen zijn er 70 persoonlijke verhalen te vinden en 5 verhalen over de bedrijven waar veel Tegelenaren werden ingezet. Alle verhalen zijn geschreven door Jos Wolbertus en Sjeng Ewalds.



[Verhaal 70](#) gaat over Jan Reinier Vin(c)ken. Een klein levensverhaal dat de grote impact van oorlog dichtbij huis laat zien. Hij werd in 1924 geboren aan de Bakenbosweg in Tegelen. Tijdens de oorlog werd hij verplicht tewerkgesteld in Duitsland, maar hij keerde niet meer terug naar de fabriek waar hij werkte; een beslissing die waarschijnlijk zijn leven redde tijdens zware bombardementen op Neuwied. Na de oorlog trouwde hij met Adriana Thoen en leek een nieuwe toekomst te beginnen. Helaas werd hij ernstig ziek en overleed hij in 1948, slechts 23 jaar oud. Zijn dochttertje zou hij nooit zien opgroeien.

Lees deze verhalen over de *Arbeitseinsatz* [op onze website](#).

Geluidopname en podcast – WOII in Tegelen – ooggetuigenverslagen

De Heemkundige Kring Tegelen ontving vijf banden met geluidsopnames van de Stichting Lokale Omroep Tegelen (SLOT). De banden bevatten interviews met inwoners van Tegelen en Belfeld die WOII bewust hebben meegemaakt. Ze vertellen over hun ervaringen en het leven in Tegelen tijdens de inval en bezetting. De interviews zijn geïllustreerd met geluidsfragmenten en delen van dagboeken van inwoners tijdens WOII. De banden zijn gedigitaliseerd door Cor Lahnstein en Patrick Suilen van Seniorenroep Venlo. [Klik hier](#) om naar de informatie over de podcast te gaan. Omroep Venlo maakte [een mooi item over de podcasts](#) met Jos Wolbertus en Sjeng Ewalds.



REPORTAGE

Stemmen uit de oorlog: podcast met verhalen uit Tegelen en omgeving

De Heemkundige Kring Tegelen heeft een podcastserie met oorlogsverhalen online gezet. De serie is samengesteld uit verhalen...

Ondertussen staan 4 delen online:

- Deel 1 gaat over de **inval van de Duitsers** in mei 1940, ondersteund met het verhaal van Pater Otto (missionaris Steyl), dagboek Theo Raeskin en radio-uitzendingen.
- Deel 2 gaat over **het dagelijks leven**, o.a. over de sigarenprijzen, Passiespelen, beperkingen van pers, het werken in de fabriek, bezoeken aan de bioscoop in Tegelen, onderwijs tijdens WOII, de onbezorgde tijd voor jongeren en de rol van het Tegelse Rode Kruis.
- Deel 3 over **het verzet**: de hulpverlening aan gevluchte krijgsgevangenen, het vluchten over de Maas, arrestaties vanwege verraad en de verzetskrant 'Moed en vertrouwen' die werd gedrukt op papier van de firma Huijs-Driessen bij drukkerij Werps.
- Deel 4 over **de laatste maanden** van de oorlog: veel aandacht voor de voedseltekorten, evacuaties, aanvallen met granaten en het leven onder de Duitse bezetter.

Het laatste deel verschijnt binnenkort op onze website.

Rondleidingen door Abdij Ulingsheide weer mogelijk

De Heem verzorgt, in samenwerking met Rendiz, rondleidingen door het voormalig trappistenklooster, abdij Ulingsheide in Tegelen. In 1884 vestigden zich hier de eerste monniken. In 2002 vertrokken de laatsten. Veel van de vertrekken zijn nog in originele staat en zijn te bezoeken. De kloosterkapel heeft prachtige glas-in-loodramen en de kapittelzaal bijzondere stoelen. Loop door de novicengang met uitzicht op de novicentuin en natuurlijk door de kruisgang, met in het midden de pandhof, waar kloosterlingen lezend in hun brevier rondjes liepen. De rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk en duren circa 1,5 uur.

In de zomermaanden verzorgt de Heem ook weer rondleidingen voor individuen en kleine groepen (2-6 personen) op de volgende dagen:

- Zaterdag 25 juli, 11.00 en 14.00 uur
- Zaterdag 22 augustus, 11.00 en 14.00 uur

De deelnamekosten bedragen € 5,50 per persoon. Deelname kan alleen na inschrijving met het [formulier op onze website](#). Rondleidingen voor grotere groepen zijn mogelijk op andere gewenste momenten. Zie hiervoor het [inschrijfformulier op deze pagina](#).



Openingstijden

Een groep van zo'n 20 leden van de Heem bemenst het KOSO pand. Kóm binne! voor een praatje over Tegelen en Steyl, het lezen van een boek over onze geschiedenis of het neuzen tussen de Tegelse en Steylerse attributen. Heb je zelf nog bijzondere attributen die we aan ons rijke archief mogen toevoegen? Neem ze dan mee!

Openingstijden KOSO-pand

- Maandagen, 14.00-16.00
- Dinsdagen, 14.00-16.00
- Woensdagen, 14.00-16.00
- Vrijdagen, 14.00-16.00

Overige activiteiten in Noord- en Midden Limburg

De eigen activiteiten van de Heemkunde Kring Tegelen zijn vetgedrukt.

Datum en tijd	Activiteit	Locatie
Tot en met 6 december 2026	Tentoonstelling 'New Generation' met divers werk van internationale jonge keramisten.	Tiendschuur, Kasteellaan 8, Tegelen
Zondag 10 mei, 10.00 uur	Soldatenmis, waarbij de namen van de gevallen worden voorgelezen.	Martinuskerk, Wilhelminaplein, Tegelen
Dinsdag 12 mei, 10.00-11.45 uur	Lezing over de kroonjuwelen uit het Tegelse gemeentehuis door Frank Giesen	Bibliotheek, Kerkstraat 27, Tegelen
Donderdag 14 mei, 20.30 uur	Eric van Dijsseldonk & Band voor de Speelplaats, entree € 16,-. Kaartjes via de website van De Speelplaats.	Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen
Donderdag 14 mei, 10.00 uur	Hemelvaartsfietstocht door de bossen van de Meinweg naar Vlodrop, georganiseerd door Heemkunde Maas- en Swalmdal	Start vanaf Markt Swalmen
Maandag 18 mei, 20.00 uur	Lezing door Willem Kurstjens over de Tegelse IJzeren eeuw	Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen
Zaterdag 23 mei t/m 30 augustus	Mini-expositie over de Tegelse Passiespelen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.	Bibliotheek, Kerkstraat 27, Tegelen
Zondag 24 mei t/m 30 augustus	22^e editie van de Passiespelen 'Kruisig mij'; eeuwenoude lijdensverhaal in de wereld van nu.	Openluchttheater De Doolhof, De Drink 60, Tegelen
Maandag 25 mei, 11.00-17.00 uur	Dag van het kasteel, open dag van o.a. Château Holtlhmühle, met kinderactiviteiten, rondleidingen en bezichtigingen	Château Holtmühle, Kasteellaan 10, Tegelen
Woensdag 27 mei, 20.00 uur	Lezing keramische industrie Reuver-Offenbeek "Uit aarde geschapen" door Guus Killaars, georganiseerd door Heemkunde Maas- en Swalmdal	Innofabriek, Doctor Poelsstraat 6, Reuver
Zaterdag 6 juni	Fietstocht Belfeld anders bekeken, georganiseerd door Heemkunde Maas- en Swalmdal.	Zie website
Vrijdag 12 juni, 11.00-16.00 uur	Kleimarkt op het Wilhelminaplein; de Heem heeft ook een kraam met keramische erfgoed en boekenverkoop	Wilhelminaplein, Tegelen
Zaterdag 25 juli, 11.00 en 14.00 uur	Zomerrondleidingen door abdij Ulingsheide, inschrijven voor individuen en kleine groepen via website	Trappistenabdij Ulingsheide, Ulingsheide 3, Tegelen
Zaterdag 22 augustus, 11.00 en 14.00 uur	Zomerrondleidingen door abdij Ulingsheide, inschrijven voor individuen en kleine groepen via website	Trappistenabdij Ulingsheide, Ulingsheide 3, Tegelen